

Kokkolan kauppaopiston opiskelija

Min arbetsuppgift varierade inte så mycket från vecka till vecka. Först fick jag lära mig vad allt som säljs i affären och var jag hittar varorna. Sedan lärde de mig att hänga upp kläder korrekt, även hur underkläderna skulle hängas upp och hur man skall vika kläder som är på borden i affären. Mot slutet av praktiken fick jag hjälpa affärens dekoratör, alltså den som bestämmer vilka kläder dockorna skall ha på sig och vilka kläder som skall vara på borden bredvid dockorna. Det var intressant. Övriga uppgifter var att sortera kläderna i storleksordning, ta fram mera reaktkläder från lagret och prissätta dem och se till att det inte fanns kläder i provrummen. Jag fick inte vara vid kassan, för de har en lag i Lettland att ifall du inte kan latviska får du inte vara vid kassan.

Det lönar sig att hyra en lägenhet som är i centrum. Vädret i Riga är ganska kallt i januari; ca +5 °C och det blåser mycket, så varma utekläder är bra att ha. Man hamnar och gå ganska mycket i Riga så därför är bra skor att gå med viktiga. Det är bra att vara förberedd på att det lettländska människorna inte är speciellt sociala av sig, så de pratar inte så mycket med dig. Men ja trivdes ändå i Riga, det är en mycket fin stad och det finns mycket att se på. Det är ganska billigt i Riga, maten i butikerna är jätte billigt. Prisklassen i restauranger varierar, det finns både billiga restauranger och restauranger som är av samma prisklass som i Finland. Min favorit restaurang hette Gan Bei, där fick man kinesiskt mat och sushi och det var en billig restaurang. På fritiden kan man shoppa, gå på bio eller gå på opera, det är billigt att gå på bio och opera. Jag tycker att Riga är en ganska säker stad, man behövde inte vara rädd att gå ensam på kvällarna. Jag rekommenderar att åka till Riga på praktik, eller vart som helst utomlands för det är en fin upplevelse.

Det finns några kulturskillnader på arbetsplatsen. Arbetssättet skilde sig inte så mycket, eftersom Lindex är ett svenskt företag så har de vissa principer och regler som måste följas även i Riga. Största skillnaderna var att alla arbetare kunde vara på samma gång i lagret fast affären var öppen. De kunde lämna affären helt ensam, eller så var en i butiken men vaktade inte kassan utan rörde sig runt om i hela affären. En annan sak som jag undrade över var, då de inte brydde sig om att alarmporten alarmerade då en kund gick ut ur affären. Det var också skillnader mellan olika Lindex affärer i Riga, i vissa affärer var man väldigt noggrann om utseendet av affären och på vissa ställen så brydde de sig inte så mycket om hur det såg ut i affären. Pauserna på arbetsplatsen var olika, arbetarna hade bara en matpaus som var 30-50 min, de hade inga andra pauser. Men i vissa affärer har arbetarna flera pauser, jag vet inte om de var lovliga eller olovliga pauser, för åt oss sades att de har bara en matpaus och inga kaffepauser. Alla arbetare hälsade på varandra bara genom att säga hej, god morgon och hej då. Det fanns stora skillnader bland arbetarnas sätt att utföra arbetet, vissa var väldigt aktiva och vissa gjorde ingenting utan pratade bara med varandra.

Lettländska människor är väldigt modemedvetna, de klär sig fint och kvinnorna använder högklackade skor. Alla verkar ha bråttom någonstans hela tiden. Lettländska människor är inte väldigt sociala, då det gäller att prata med turister. De vill inte prata med turister, och jag tror att det beror mycket på att de inte kan så bra engelska. Servicen i affärer och restauranger varierar från ställe till ställe. I restauranger är största skillnaden att servitrisen plockar bort tallrikarna väldigt snabbt, man har just hunnit äta färdigt så är tallriken redan borta. Största skillnaden i affärerna var att då du betalade fick du inte bytespengarna i handen utan de lades på en tallrik som fanns vid kassan. Jag tyckte inte om detta så jag lade alltid handen ovanför tallriken så att kassan måste lägga pengarna i min hand. Och kassorna såg inte alls glada ut, de hälsade inte på kunden. De bara gjorde sitt arbete. Ungdomen i Riga beter sig lika som i Finland, jag kunde i alla fall inte se några märkbara skillnader.

Viimeksi muutettu: maanantai, 24 lokakuu 2011, 13:03

