

## **Kokkolan kauppaopiston opiskelija**

Jag valde att utföra min arbetspraktik utomlands och Irland har varit ett ställe jag länge har önskat få besöka. Arbetet valde jag också på grund av att det var kontorsarbete som jag inte tidigare har prövat på. Jag bodde med min kontaktpersons syster i Navan, som ligger 50 km från Dublin.

Första veckan var lätt, jag fick förstöra papper från föregående år. Jag lärde mig att arbeta med deras dataprogram för löneförvaltning och jag började också använda programmet genast. Varje torsdag var det lönedag och ungefär 50 stycken av arbetarna fick en check och resten fick löneremisor, männen kom in och sa deras personliga nummer som jag fick söka fram från en hög. Det fanns ca 600 arbetare som fick lön, men jag delade inte ut alla löner. Därpå följande vecka fick jag räkna lediga dagar som arbetarna hade samlat ihop och göra upp ett dokument på det.

Nästan dagligen satte jag in timmar på dataprogrammet. Under hela den tid jag var där fick jag förstöra papper jag gjorde det alltid när jag inte hade något annat att göra. Jag fick sortera papper och göra nya mappar för det nya året 2008. På eget initiativ städade jag också ur mitt skrivbord som de tyckte att var väldigt fint. Jag fick också delta i ett säkerhetsmöte som ordnas varenda månad. Jag fick tala engelska hela tiden och blev bättre på det och vågar använda engelskan mycket mera nu. Att få en erfarenhet av arbete utomlands var den största nyttan. Människorna på arbetet var absolut det bästa, de var väldigt vänliga och då och då frågade de ifall jag behövde hjälp.

Fritiden spenderade jag för det mesta på mitt rum för årstiden att åka till Irland var inte den bästa. På grund av att man inte fick gå ensam ute efter att det blev mörkt ungefär vid halv sex tiden, när arbetet slutade halv fem, hann man inte gå in till staden. Jag besökte ändå Dublin två gånger ensam och hade helt bra där och trivdes i staden. Arbetskamrat tog mig till Newgrange som var en helt annan upplevelse, senare tog också väninna mig till Kells för att se på Trim Castle som var underbar. Svåraste under fritiden var att jag inte hade någon att prata med eller ingen att dela mina upplevelser med, så telefonräkningen är i alla fall stor. Överlag var resan bra bortsett ifrån att det regnade nästan varje dag.

Om du åker till Irland på egen hand köp en bok om stället förrän du går dit, fast säkerligen är böckerna om Irland bättre i Irland än i Finland, men du har ingen aning om vart du ska gå ifall du inte läser om stället. Utan min lilla Dublin bok skulle jag troligen inte ha åkt till Dublin för jag skulle inte ha vetat vad som fanns där.

Att bo hos en familj gick väldigt bra, jag hade eget rum och fick vara ifred om jag ville det. Det fanns TV i köket som jag tittade på ifall det kom något intressant, egen hylla i kylskåpet hade jag också. Att tvätta kläder gick bra där så man behöver inte ta med sig så mycket extra. En adapter kommer du att behöva. Jag hade ingen så jag sökte i affärerna där men de hade inte dem heller, som tur fick jag ändå laddat min telefon.

Viimeksi muutettu: maanantai, 24 lokakuu 2011, 12:35